



METAL

HIGHWAY CHILE KEEPER OF THE EARTH

(MAUSOLEUM/SUBURBAN)

Highway Chile was een van de eerste metalbands van Nederland. De band trad begin jaren tachtig ongelofelijk vaak op en had een prima bühne-uitstraling. Op plaat kwamen ze minder tot hun recht, omdat zanger Armand van der Stighel wat moeite had de juiste noten te raken. Reden waarom, na het veelbelovende debuut *Storybook Heroes*, jarenlang werd gesleuteld aan een opvolger. Tijdens die opnames stapten twee bandleden op om Helloïse te beginnen en werd Van der Stighel vervangen, waardoor de overweldigende indruk die Highway Chile live maakte nooit goed werd vastgelegd. Tot nu. Een paar jaar geleden besloten gitarist Martin Mens en drummer Ernst van Ee namelijk opnieuw de schouders onder de band te zetten, wat uiteindelijk leidde tot *Keeper Of The Earth*. De gitaarmuren schuren op een Judas Priest-achtige manier lekker tegen elkaar aan, de drums knallen alsof Ernst DDrums persoonlijk uit de markt wil slaan en de van Helloïse overgekomen zanger Stan Verbraak voorziet de vlamme gitaarriffs standaard van goede melodieën. Met een Ronnie James Dio-achtige power, maar altijd met een sympathieke uitstraling. Highway Chile is coming to get you. HANS VAN DEN HEUVEL



AMERICANA

HORSE